

**VAST VOOR UW AGENDA:  
OPEN DAGEN HEERLEN**

Zaterdag 15 februari van 13-16 uur  
Vrijdag 6 maart van 15-18 uur

Voor overige data dit jaar zie pagina 5



DE VERSCHUIVING VAN ZORG NAAR WELZIJN EN PREVENTIE IN DE OUDERENZORG, ZAL DE KOMENDE JAREN STEEDS BELANGRIJKER WORDEN. HET DOEL IS DAT OUDEREN FITTER BLIJVEN, LANGER THUIS KUNNEN BLIJVEN WONEN EN ZO LANG MOGELIJK ZELFREDZAAM BLIJVEN.

De reeds verwachte vergrijzing wordt langzaam zichtbaar, maar passende woonvormen voor mensen met een intensieve zorgvraag groeien niet voldoende mee. Volgens ACTIZ, de branchevereniging voor zorgondernemers moet niet alleen ingezet worden op meer verpleeghuisplaatsen. Volgens ACTIZ moet vooral ge-

keken worden naar woonvormen die een natuurlijke aanvulling zijn tussen zorg thuis en een plaats in het verpleeghuis.

Jah-Jireh is met de drie woongroepen in Nederland een belangrijke partner en een goed voorbeeld.

Binnen alle drie de woongroepen, te weten in Rotterdam, Heerlen en Wageningen huurt u een appartement en woont daar zo zelfstandig mogelijk. U ontvangt persoonsgerichte zorg op maat. Dat betekent dat we samen met u kijken waar u hulp bij nodig heeft. Dat kan dus betrekkelijk weinig, maar ook een intensieve zorgvraag zijn. Wat u zelf kunt, mag u zo lang mogelijk zelf blijven doen.

Deze manier van zorgen zal de komende jaren nog belangrijker worden en dat is ook de visie van JAH-JIREH WOONZORG. Het is heel belangrijk om juist nu vooruit te denken en maatregelen te nemen en niet te wachten tot het thuis niet meer gaat. Vaak heeft u dan geen keus meer.

Wilt u eens vrijblijvend uw mogelijkheden bespreken? Of zou u graag eens op één van onze locaties een rondleiding krijgen? U bent van harte welkom.

Bel of mail ons:

[HTTPS://WWW.JAH-JIREH.NL/](https://www.jah-jireh.nl/)

Of vul het contactformulier in op onze website:

[HTTPS://WWW.JAH-JIREH.NL/CONTACT](https://www.jah-jireh.nl/contact)

Hartelijke groet,  
bestuur JAH-JIREH WOONZORG

*Eunice Willemstein*

*Albert de Goede*

---

## KWALITEIT IS/IN EEN ZORGINSTELLING

Het behalen van het PREZO kwaliteit kenmerk in zowel Wageningen als Rotterdam was de kroon op het harde werk van zowel zorg- en ondersteunende medewerkers, als de vele vrijwilligers. Maar het behalen daarvan was geen doel op zich. Het leveren van kwaliteit voor onze bewoners wel.

Dat houdt niet op bij het monteren van het PREZO schildje aan de muur. Het houdt niet op voor ons en niet voor de STICHTING PERSPECT, die de audits voor haar rekening neemt.

Jah-Jireh levert 'warme' zorg met hart en ziel en dus staat kwaliteit hoog in het vaandel. Periodiek toetst de STICHTING PERSPECT of de kwaliteit nog steeds aan die hoge eisen voldoet. In Rotterdam staat een her-audit voor de maand februari 2020 op het programma. Wij zijn er klaar voor.

Dat houdt ons allemaal scherp. We weten immers voor wie en waarvoor we het allemaal doen en... kwantiteit kent grenzen, maar kwaliteit niet!





# ONTWIKKELINGEN DIVERSE LOCATIES

Om de toenemende vraag van wonen en zorg aan te kunnen zijn we volop in beweging. We kijken niet alleen naar de uitstraling van de woongroepen maar uiteraard hoe onze cliënten (broeders en zusters) zo veilig en prettig mogelijk kunnen wonen.

Er wordt ons regelmatig gevraagd wat we nu precies voor woonvorm zijn. We zijn geen verpleeghuis, maar thuiszorg zijn we ook niet, wat zijn we dan wel?

JAH-JIREH WOONZORG levert wonen en zorg gescheiden. Dit is een woonzorg vorm die de overheid aanmoedigt. Namelijk het scheiden van wonen en zorgen.

## WAT BETEKENT DIT?

U huurt bij ons een appartement en bent, al dan niet samen met uw mantelzorg, verantwoordelijk voor uw 'eigen' huis. De inrichting bepaalt u ook helemaal zelf. Wat uw zorg betreft, kijken we samen wat nodig is. Dat kan wijkverpleging zijn, maar ook zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Er is veel mogelijk, maar onze grens ligt absoluut bij uw veiligheid. Als u buitenshuis gaat dwalen, kunnen we geen risico nemen. Daarvoor bent u ons echt te kostbaar. Daarbij moeten wij ons ook aan de wettelijke regels houden. Het kan dus een enkele keer voorkomen dat we samen moeten beslissen dat wonen bij ons niet langer kan.

De vraag die we onszelf voortdurend stellen is niet; wat kunnen we allemaal niet, maar wat is er nodig om het wel te kunnen.

Daarbij volgen we de ontwikkelingen in de zorg op de voet om de zorg zo lang en zo veilig mogelijk te blijven leveren, daarbij gebruik makend van vernieuwende ideeën.

Wist u bijvoorbeeld dat op ons pand in Wageningen dwaaldetectie is aangebracht? De bedoeling is dat we in Wageningen komend jaar ook een nieuw oproepsysteem zullen krijgen, waarbij er meer mogelijkheden zijn om zowel de bewoners als ook de medewerkers te ondersteunen in goede en veilige zorg. Ook zal er groot onder-

houd zijn aan de buitenkant van het pand. Denk aan dubbel glas plaatsen en aan schilderwerk. Dat is hard nodig.

Voor Wageningen is er meer, en dat gaat gefaseerd. We komen daar in de volgende nieuwsbrief op terug.

We willen in Rotterdam graag nachtzorg gaan inzetten. Dat is kostbaar, maar biedt ook mogelijkheden om langer bij ons te blijven wonen. Tevens kijken we ook met de verhuurder naar mogelijkheden om de veiligheid van buiten naar binnen aan te scherpen. Dat kan allemaal niet zomaar en behalve de kosten moeten alle kanten van de zaak bekeken worden. Zo zijn we bij collega zorgaanbieders gaan kijken hoe zij dit georganiseerd hebben. We hebben samen met de verhuurder en de brandweer gekeken wat wel en niet kan en mag. Behalve dat, zijn er ook slimme mogelijkheden met technologie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

De verbouwing van de nieuwe, veel dichterbij gelegen multifunctionele ruimte in Heerlen is in volle gang.

U bent van harte welkom om eens te komen kijken op onze locaties!



# Uit de Kelloggplaats



## NIEUWE ZORGPOST

Al langere tijd zoekt stichting Jah-Jireh naar mogelijkheden om op de woongroep in Rotterdam de zorg uit te breiden. Het is niet alleen een wens van onze cliënten om zolang mogelijk binnen de woongroep te kunnen blijven wonen, maar ook passend bij alle ontwikkelingen in wonen en zorg. Ook de toenemende vraag van zorg op basis van de wvz (Wet Langdurige Zorg) maakt een 24-uurs aanwezigheid van de zorgmedewerkers wenselijk. Dat vraagt natuurlijk om vooruit denken en de nodige aanpassingen; immers uit oogpunt van zowel veiligheid als efficiëntie is het wenselijk dat cliënten zoveel mogelijk rond de zorgpost wonen.



De eerste stap naar het uitbreiden van onze zorg was het verhuizen van de zorgpost van de 7e naar een meer centraal gelegen plaats, de 5e verdieping. Natuurlijk was dit ook een ideaal moment om die zorgpost een '2020 update' te geven.

Met de geweldige hulp van heel wat vrijwillige schilders, timmermannen, foliemonteurs en verhuizers is appartement 522 omgevormd tot een lichte, moderne werkplek. En een prachtige uitvalsbasis voor de volgende stap!

## Vrijwilligers bedankt...

*voor elke dag, week, maand, jaar in jaar uit  
dat jij het verschil maakte en nog maakt  
voor onze broeders en zusters.*

*Wat ontzettend lief,  
jullie zijn echt de kers op de taart*

*Daarom willen we het nog maar eens zeggen:  
'Namens alle broeders & zusters  
& medewerkers van Jah-Jireh Woonzorg,  
Heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen'*





# Over Heerlen



## OPEN DAGEN

Zaterdag	15 februari
Vrijdag	6 maart
Zaterdag	11 april
Vrijdag	15 mei
Zaterdag	13 juni
Vrijdag	17 juli
Zaterdag	22 augustus
Zaterdag	19 september
Vrijdag	9 oktober
Zaterdag	28 november

Zaterdagen	13-16 uur
Vrijdagen	15-18 uur

Net als op andere locaties is er in Heerlen veel gebeurd. Een aantal dierbaren verloren, verhuizingen, zieken maar zeker ook mooie dingen. Sinds 2018 hebben we dagbesteding en vanaf mei dit jaar werd deze aangevoerd door een zuster. Het was even zoeken maar eindelijk vonden we een geschikte kandidaat die ook nog eens een gedoopte zuster is en erg in de smaak valt bij onze bewoners.

Het hele jaar gonsde het al rond: de algemene ruimte moest verhuizen. Wat, hoe en waar vroegen we ons af. Vanaf het begin van de start van de locatie Heerlen is de algemene ruimte in een ander gebouw gevestigd; te bereiken door een behoorlijke wandeling te maken. Voor slecht ter been zijnde bewoners niet altijd een pretje. Al helemaal niet toen er afgelopen zomer begonnen werd met verbouwen en de bewoners buitenom moesten gaan. En hoe kouder het nu wordt, hoe vervelender. Maar er komt verandering. Uiterlijk in maart 2020 is de nieuwe ruimte klaar op de 10e etage.

Dan hoeven bewoners alleen nog maar de lift te pakken en kunnen ze altijd droog aankomen. Een klein voorproefje hebben een aantal bewoners en vrijwilligers half december al gehad. Ze waren ververst door de grootte van de ruimte.

Ook dit jaar waren er een paar bijzondere dagen, open dagen, een mini concert van broeders en binnenkort gaan de bewoners met de gemeente naar Bethel, een mooie afsluiting van het jaar.

We hopen nog meer broeders en zusters volgend jaar te mogen verwelkomen in het mooie zuiden. Aan de gezelligheid, locatie, het zorgteam en andere medewerkers en vrijwilligers van JJ zal dat niet liggen. Kom gerust een dagje of meer kijken naar onze mooie nieuwe ruimte. Een mooi logeerappartement is er tegen een heel vriendelijk prijsje te krijgen zodat je niet persé in 1 dag op en neer hoeft te gaan. Kom genieten van koffie en een stukje Limburgse vlaai!

*Groet van Team Heerlen!*



**In Heerlen hebben wij nog appartementen beschikbaar.  
Kom naar de open dagen of maak een afspraak  
om zelf te zien wat Heerlen voor u kan betekenen**

## ERVARINGEN EN INTERVIEWS:

VANDAAG ZIJN WE OP BEZOEK BIJ ZR. TINY GOLOB, EEN VAN ONZE BEWONERS IN HEERLEN.

Ze woont in een prachtig licht appartement wat ze sfeervol heeft ingericht. Zuster Golob is haar hele leven al in de waarheid. Ze was nog maar zeven jaar toen haar vader door de Duitsers werd opgepakt.

'Als meisje herinner ik mij nog hoe mijn moeder ondersteboven was van de arrestatie van mijn vader. Mijn vader was voorbeeldig en deed geen vlieg kwaad en toch werd hij opgepakt. Dat maakte van mijn moeder een heel vurige en ijverige getuige. Mijn moeder en 3 kleine kinderen bleven achter en mijn vader belandde voor 4 jaar in het concentratiekamp. Eerst in Oranienburg en later naar Flossenbürg bij Neurenberg. Gelukkig overleefde mijn vader het kamp en vertelde ons dat hij Jehovah had beloofd, dat mocht hij het kamp overleven hij voor Jehovah de rest van zijn leven alles zou doen wat hij kon. Die belofte heeft hij volbracht want hij is op zijn drieënnegentigste in getrouwheid gestorven'.

Zuster Golob heeft dus een mooi voorbeeld gekregen van haar vader en op haar beurt heeft zij samen met haar man Jehovah ook 63 jaar gediend. Op het laatst kwam voor hen het moment dat het lichamenlijk steeds moeilijker werd om van huis tot huis te prediken. De nadruk kwam meer te liggen op gelegenheden die zich voordeden. Samen met haar man spraken ze burens of voorbijgangers aan als ze wachten op de taxi, bijvoorbeeld. Het duurde niet lang of ze hadden met een aantal mensen op regelmatige basis contact. Vlakbij de locatie van Jah-jireh is een seniorenrestaurant waar ze steeds naar toe gingen om met mensen in contact te komen. Ze

zaten samen in de hoek van het restaurant en Tiny verteld dat mensen eerst een beetje aan het kijken waren, maar al snel kwam het tot leuke gesprekjes. Ook met personeel van het restaurant. Toen haar man, nu bijna 2 jaar geleden overleed was dat een grote klap want Tiny vond het heel moeilijk om alleen te zijn, ook was het lastig om de draad naar hun persoonlijk gebied, 'het restaurant' weer op te pakken. 'Ik vond het in het begin heel moeilijk want ik was bang dat iedereen vragen ging stellen. Met Jehovah's hulp heb ik het toch gedaan en al gauw merkte ik dat iedereen ons miste. De gastvrouwen van het restaurant vertelde dat ze de vriendelijke manier waarop mijn man getuigenis kon geven nooit meer zouden vergeten.

Sindsdien ga ik alleen met mijn hondje. Mijn zoon heeft mij geholpen om diverse filmpjes en publicaties op mijn tablet te zetten. Die heb ik bij me. Op mijn rollator leg ik wat lectuur om mee te geven. Je moet een onderwerp kiezen wat past bij ouderen en waar ze geneegen zijn naar te luisteren. Ik kan



vertellen over mijn vader die in het concentratiekamp heeft gezeten vanwege zijn neutraliteit. Ik laat dan op JW.org zien wat er gebeurt met onze broeders en zusters in Rusland bijvoorbeeld. Het is nog steeds niet veranderd! Onze broeders doen geen vlieg kwaad maar zijn net als mijn vader neutraal en prediken het goede nieuws. En dan vraag ik of ze weten wat mensen in het verleden met Jezus hebben gedaan? Zo heb ik al fijne gesprekken kunnen hebben. In de tussentijd bereid ik me voor op de vergaderingen. Omdat mensen je herkennen komen ze ook met vragen tussendoor of alleen om te kijken of er iets nieuws te lezen is.'

Het is prachtig om te zien hoe onze oudere broeders en zusters blijven zoeken naar mogelijkheden om Jehovah zo volledig mogelijk te blijven dienen. En wat een voorbeeld voor ons allemaal.

Weet jij hoe de ouderen die je kent in de waarheid zijn gekomen? En ... wat ze in hun leven voor Jehovah hebben gedaan? Vraag het ze en jij zult je aangemoedigd voelen.